



# Numismatische Kring Rotterdam

Titel van de lezing: Numismatische voetsporen van Alexander de Grote

Datum: Dinsdag 6 september 2011

## Samenvatting

Martin B. verzamelt voorwerpen en munten uit de klassieke oudheid.

In Hermitage Amsterdam was begin dit jaar (2011) een schitterende expositie inzake Alexander de Grote te zien.

Voor al die numismatische kringleden die er niet aan toe kwamen die te bezoeken is er nu toch een "glimp" waar te nemen:

- Dareiken en sigloi (shekels) van de overwonnen Perzen
  - Philippoi van vader Philippus die met zijn tweespan goud op de Olympische spelen won
  - Alexanders bezoek aan Diogenes ('ga eens even uit mijn zon') op een zilveren beker
  - Alexanders vernieuwde muntstelsel met tetradrachmen, drachmen en brons kleingeld
  - Portretten van Alexanders opvolgers (Seleuciden, Ptolemaeën etc) op zilveren tetradrachmes
- Het HELLENISME is begonnen; geniet er maar van!



Perzen Gouden van Dareik Dareios I (4e eeuw voorChr)



Macedonië Tetradrachme van Alexander I (5e eeuw voorChr)

# *Numismatische Kring Rotterdam*



Macedonië Tetradrachme van Philippos II (359-336)



Macedonië gouden stater van Philippos III (Halfbroer 323-316)



# *Numismatische Kring Rotterdam*



Egypte Tetrachme van Ptolemaios Soter (323-283)



Syrië Tetrachme van Seleukos I (312-280)

# Numismatischekring Rotterdam



Bactrië Tetradrachme van DemetriosI (ca 200-190 voorChr)



Modern Griekenland 100 Drachmen (1990)



# Numismatische Kring Rotterdam



Diogenes de Cynicus (404-323 v. Chr.)

Toen hij eens zat te zonnen, kwam Alexander bij hem staan en zei: "Vraag van me wat je wilt", waarop hij antwoordde: "Ga dan een stap opzij, dan kan ik in de zon zitten".



Camee, waarschijnlijk Alexander de Grote voorstellende



Homerus, dichter / zanger, auteur van de Ilias & Odyssee